

Handout

Aflevering 1 – De oorsprong van verleiding

- In de ‘rede over de laatste dingen’ wordt ‘verleiding’ als eerste door de Here Jezus genoemd waar we op moeten letten. Dat willen we in deze nieuwe serie gaan doen.
- In 2 Kronieken 18 is sprake van 400 valse profeten en nog maar één ware profeet (Micha). Blijkbaar waren er ook toen al valse profeten die een mooie, maar wel leugenachtige, boodschap verkondigde. De vraag, die in dit hoofdstuk gesteld wordt: *‘Is er nog een profeet des Heren’* houdt ook ons in deze eindtijd bezig. Het gaat hier niet om iemand die een aantrekkelijke uitstraling heeft, of wel boeiend een verhaal kan doen, maar om iemand die van de Here een boodschap ontvangen heeft om deze dan ook ongewijzigd door te geven.
- In Jesaja 14 vs.12-15 en Ezechiël 28 vs.11-19 wordt beeldend over de val van satan geschreven. Hij wilde zich aan God gelijk stellen, maar werd verbannen om uiteindelijk in de hel geworpen te worden.
- In Genesis 3 vs.1-10 vinden we de werkwijze van de duivel. Zijn openingszin luidt letterlijk vertaald: *‘Is het werkelijk zo, dat God gezegd heeft: van alle bomen in de hof moogt gij niet eten?’*. Hij trekt Gods Woord in twijfel en doet dit tot op de dag van vandaag.
- De weg van verleiding loopt in dit gedeelte via: zij zag > een *lust* > *begeerlijk* > ze *nam* > ze *at* > ze *gaf* aan haar man. Verleiding werk vandaag nog net zo.
- De strategie van satan is:
 1. Hij werkt op een listige manier
 2. Hij kiest de juiste persoon uit (niet Adam maar Eva)
 3. Hij spreekt geïnteresseerd over God
 4. Hij zaait vertwijfeling
 5. Hij spreekt tegen de Here God in
 6. Hij wijst de weg naar het occultisme (geopende ogen)
 7. Hij zet de mens tegen God op
- Na de zondeval ontdekte Adam en Eva dat ze naakt waren (letterlijk: *‘dat ze een huid hadden’*). Vóór de zondeval waren ze met Gods heerlijkheid, bekleed, omhuld (zie Ezechiël 1 vs.28), maar door de zonde gleed dit kleding van hen af en bleef de naakte huid zichtbaar over! Maar de Here God riep hen tot Zich, sprak zijn oordeel over de slang, de vrouw en de man uit, maar bood hen daarnaast de eerste heilsbelofte aan: *‘Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen!’* Daarna bekleedde Hij hen met dierenvellen

waarvoor dieren hun leven moesten laten. De Here Zelf bracht kennelijk het eerste offer voor de zonde van de mens!

- **Vragen:**

1. *Hoe herken je een valse profeet, waar moet je dan op letten?*
2. *Hoe wordt de duivel in Johannes 8 vs.44 beschreven?*
3. *In 2 Corinthiërs 11 vs.14 en 1 Petrus 5 vs.8 wordt de duivel op heel verschillende wijze omschreven. Wat is het verschil?*
4. *Vraag de Here om een geest van onderscheiding en kijk niet te veel naar het uiterlijke, maar naar de inhoud.*