

Handout

Aflevering 3 – Het doel van de kerk

Waarom is de kerk er überhaupt? Kun je ook zonder kerk geloven en in de hemel komen? De kerk heeft een roeping *'naar boven'* om de Here te verheerlijken, *'naar binnen'* om zichzelf op te bouwen en *'naar buiten'* om anderen te bereiken. Hoe kun je als kerk deze roeping vervullen en waar moet je hierbij op letten?

- **De kerk als vrucht van het kruis**

In Efeziërs 5 vs.25 lezen we dat *'Christus zich voor de kerk overgegeven heeft'*. Het was Hem niet te doen om allemaal individuele gelovigen, maar om een gemeenschap, een nieuw volk van verlost. Gelovigen die *'de kerk niet zien zitten'* begrijpen niet goed, waar het de Here Jezus in wezen om te doen was!

- **Wat is de kerk**

Voor sommigen is de kerk een *'gehoorzaal'*, waar we één keer per week aan een *'Bijbels college'* deelnemen, anderen zien de kerk als een *'theater'* waar men vermaakt wordt. Weer anderen gaan naar de kerk alsof ze naar een supermarkt gaan voor hun *'geestelijk voedsel'*. Wat is de kerk nu wezenlijk?

Petrus omschrijft in 1 Petrus 2 vs.9 kort en bondig wat we als kerk zijn:

1. Een koninklijk priesterschap
2. Een heilige natie
3. Een volk, Gode ten eigendom

De kerk heeft een *'koninklijke roeping'* om, zoals het bij de schepping van de eerste mens al de bedoeling was, met Hem te heersen. Daarnaast heeft de kerk ook een *'priesterlijke roeping'* om de Here God op aarde te vertegenwoordigen bij de mensen en hen in de nabijheid van God te brengen.

De kerk is ook een *'heilige natie'*, uit de wereld geroepen om Hem te dienen. Net zoals Israël afgezonderd werd uit alle volkeren, zo ook wij als gemeente. Voor zowel Israël, als de gemeente is het een valkuil om verbonden met de wereld te sluiten en hen gelijk te worden!

Daarnaast is de kerk er voor de Here God en niet voor zichzelf! Geloven in het bloed van het Lam, waardoor we weten dat onze zonden vergeven zijn, betekent ook, te geloven in het bloed, waardoor we gekocht zijn en Gods eigendom geworden zijn!

- **Een kerk, noodzakelijk om in de hemel te komen?**

We worden in de Bijbel niet opgeroepen om in één of andere kerk te geloven en daardoor in de hemel te komen. Nee, alleen door het geloof in de Here Jezus kun je behouden worden. Elke gelovige is door de wedergeboorte lid geworden van de ene universele, wereldwijde kerk van de Here Jezus. Deze kerk is in Handelingen 2 begonnen bij de uitstorting van de Heilige Geest en vind haar voleinding in de opname bij de komst van de Here Jezus. Naast deze universele kerk hebben we te

maken met lokale kerken, die de universele kerk op aarde vertegenwoordigen en zichtbaar maken.

Al vanaf het begin zien we dat gelovigen na hun bekering en wedergeboorte aan de gemeente toegevoegd werden (zie Handelingen 2 vs.41, 47; 5 vs.14). Zo ontstonden al gauw in Jeruzalem, maar ook daarbuiten velen plaatselijke gemeenten die door de apostelen bezocht en onderwezen werden en waartoe de gelovigen opgeroepen werden om deze getrouw te bezoeken (Hebreeën 10 vs.25). Over het algemeen zien we een achteruitgang van het geestelijk leven, wanneer het bezoeken van de eigen kerk achterwege blijft. Als kind kun je het beste in een gezin opgroeien, zo is het ook belangrijk, dat je als kind van God in Gods gezin opgroeit.

- **Naar boven-, binnen- en buiten gericht**

Als kerk zijn we geroepen om de Here God groot te maken door Hem te loven en te prijzen met liederen en aanbidding.

Daarnaast is het haar roeping om zichzelf op te bouwen, zodat we steeds beter de Here leren kennen en zijn Woord meer begrijpen en toepassen in ons dagelijks leven.

Tenslotte heeft de kerk haar roeping naar buiten, om de niet-bereikten mensen met het evangelie te bereiken.

Gespreksvragen:

1. Wat is de belangrijkste reden om naar een kerk te gaan?
2. Wat mogen we van een kerk verwachten?
3. Hoe zou een kerk er volgens u uit moeten zien, en wat kunt u hier zelf aan doen?
4. Op welke manier zou u de kerk kunnen helpen en bent u nu actief in de kerk?
5. Wilt u voor uw plaatselijke gemeente bidden?