

## Handout

### Afllevering 1 – De kerk in de loop der eeuwen

- **Verschillende benamingen**

In de volksmond spreken we over de ‘kerk’, anderen hebben het over de ‘gemeente’. In de Bijbel vinden we drie uitdrukking:

1. **Ekklesia** (uitgeroepen), waar wij het woord vergadering of gemeente van afgeleid hebben (zie Handelingen 15 vs.14)
2. **Quahal** (uitverkoren geslacht, zie 1 Petrus 2 vs.9)
3. **Kyriakes** (‘des Heren eigendom’) waar wij het woord ‘kerk’ van afgeleid hebben (zie Handelingen 20 vs.28). Wanneer we het over de ‘kerk’ hebben, dan gaat het niet over een gebouw, maar over gelovigen, die samen de kerk vormen. We **gaan** niet naar de kerk, maar we **zijn** kerk!

- **Inleiding**

Rond het jaar 2030 bestaat de kerk zo’n 2000 jaar. Ze heeft gedurende deze periode veel doorstaan en is nog steeds springlevend! Gamaliël had gelijk toen hij zei: *‘Indien dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar indien het uit God is, zult gij het niet kunnen vernietigen’*... (Handelingen 5 vs.38). De kerk wordt momenteel van alle kanten aangevallen. Van binnenuit zien we een tendens dat de kerk zich steeds meer aanpast aan de geldende regels van de maatschappij en van buitenaf zien we dat de kerk steeds minder serieus genomen wordt. In de nieuwe wetgeving heeft zelfs de plaatselijke overheid volmacht gekregen om een kerk desgewenst te sluiten!

- **De coronacrisis en de kerk**

Door de coronacrisis is voor velen de relatie met hun kerk veranderd. Sommigen vinden een kerk ‘op afstand’ veel voordelen hebben, anderen denken in hun geloofsleven geen kerk meer nodig te hebben en weer anderen voelen geen verantwoordelijkheid meer voor hun ‘eigen’ kerk. In deze serie willen we opnieuw het belang van de kerk onderstrepen en duidelijk maken dat we als christen niet zonder kerk kunnen!

- **De ontwikkeling van de kerk wereldwijd**

De periode van de kerk op aarde kent een begin en een einde. Haar begin was bij de uitstorting van de Heilige Geest in het jaar 33 na Christus te Jeruzalem en haar einde zal plaatsvinden bij de opname van de gemeente.

De kerk kent zeven kenmerkende fasen in haar bestaan die in de zeven brieven uit Openbaring 2 en 3 weergegeven worden. De eerste brief aan Efeze heeft te maken met het bruisende begin in Handelingen 2 met de twaalf apostelen, net zoals de gemeente van Efeze ook met twaalf discipelen begon (Handelingen 19 vs.7). Binnen twee jaar werd vanuit Efeze heel Asia bereikt (vs.10)! Al gauw daarna begonnen in de tweede en derde eeuw de verschrikkelijke vervolgingen (Smyrna). Deze periode werd afgesloten door de bekering van de Romeinse keizer Constantijn de Grote, die

in de vierde eeuw het christendom tot staatsgodsdienst verhief (Pergamum). Vervolgens zien we in de gemeente Tyatira de opkomst van het Pausdom in de zesde eeuw, als de vierde fase van de kerk. In Sardus ontdekken we de Reformatie, waar een gedeelte van de kerk in de zestiende eeuw uit haar slaap ontwaakte. In de 19'de eeuw ontstaan wereldwijd grote opwekkingen met o.a. F.B. Meijer, Hudson Taylor, Cambell Morgen, Moody, Torrey, Surgeon en vele anderen, waaruit de Baptisten, Pinkstergemeenten, Vrij Evangelische kerken en de Vergaderingen van Gelovigen ontstaan zijn. Vele zendelingen werden wereldwijd uitgezonden en de verwachting van de wederkomst van de Here Jezus werd actueel. Hierin zien we de gemeente Filadelfia. Tenslotte wordt Laodicea beschreven als de afvallige kerk in de eindtijd, waarin een enorme lauwheid toeslaat, het meer om het uiterlijke- dan het innerlijke gaat, terwijl de Here Jezus Zelf buiten de kerk staat (Openbaring 3 vs.20)! Laodicea is een samenvoeging van de woorden: 'Laos' dat 'volk' betekent en 'Dicea' dat 'kiezen' betekent. Laodicea luistert niet meer naar de stem van God maar naar de stem van het volk! Paus Franciscus heeft onlangs aangekondigd dat de wereldwijde kerkhervorming tot stand moet komen door inspraak van alle gelovigen, en in de herfst van 2023 tot stand moet komen. Zo wordt de geschiedenis van de kerk al vanaf het begin van de kerk door de Bijbel aangegeven en is het belangrijk te weten, waar we nu aangekomen zijn.

**Gespreksvragen:**

1. Welke invloed had de coronacrisis op uw relatie met de kerk?
2. Welke rol is volgens u weggelegd voor de kerk in deze eindtijd?
3. Welke 'laodicea ontwikkelingen' ziet u in uw eigen kerk en wat kunt u er aan doen?
4. Wilt u de ruimte en tijd nemen om voor uw eigen kerk te bidden?