

Hand-out 13 Kaleb als mede-erfgenaam van het land

1. Kaleb krijgt eerst Hebron (Jozua 14 vs.6-15)

- Nog vóór het land onder de twaalf stammen van Israël verdeeld werd, ging Kaleb naar Jozua die in Gilgal verbleef, met de vraag om zijn erfdeel. Wat betekent dit en wie was deze Kaleb eigenlijk?
- Kaleb was één van de twaalf verspieders die Mozes vanuit Kades uitzond om het land te verkennen. Samen met Jozua geloofde hij dat de Here het volk in het land zou brengen, hoewel de overige tien verspieders deze mening niet deelden. Niemand ouder dan twintig jaar zou later het beloofde land intrekken, behalve Jozua en Kaleb (Num. 14 vs.29-30).
- In Jozua 14 vs.6 lezen we dat Kaleb een 'Keniziet' was en daarmee tot de volkeren behoorde die verslagen moesten worden om het land in bezit te nemen. Zelfs Abraham spreekt over deze Kenizieten als vijanden van Israël (Gen. 15 vs.19-20). Toch lezen we dat Kaleb in het volk Israël opgenomen was en zelfs vertegenwoordiger van de stam Juda werd (Num. 13 vs.6).
- In Efeziërs 3 vs.6 leert Paulus ons dat de heidenen mede-erfgenamen geworden zijn van de belofte in Christus Jezus. Bij Kaleb werd dit toen al zichtbaar gemaakt. De naam Kaleb betekent 'Hond' en laat opnieuw zien dat hij er niet bij hoorde. In Matth. 7 vs.6 lezen we: *'Geeft het heilige niet aan de honden'* en in Openbaring 22 vs.15 staat: *'Buiten zijn de honden'*. De Here Jezus zei tegen de Kananese vrouw: 'Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen' (Matth. 15 vs.26), waarop de vrouw Hem antwoordde: 'Zeker Here, ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel vallen!'. Hierop prees de Here Jezus het geloof van deze vrouw.
- Kaleb wees Jozua op Gods Woord, waarin Hij beloofd had het bergland rond Hebron aan Kaleb te zullen geven (Jozua 14 vs.6 en 9). En zo kreeg Jozua Hebron als erfdeel (vs.13). Hebron vormde later het begin van het koningschap van David. Het is net zoals de Here Jezus in Matth. 19 vs.30 ons leert: 'Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten'.
- In 2 Samuël 5 vs.4-5 lezen we dan ook dat David eerst zeven jaar in Hebron regeerde, waarna alle stammen van Israël tot hem kwamen om hem tot koning over geheel Israël te zalven.
- In Hebron werd ook de grote druiventros gevonden die door de verspieders meegenomen werd (Num. 13 vs.22-24). Bij het Avondmaal beloofde de Here Jezus dat we van de vrucht van de wijnstok mogen drinken als we bij Hem in zijn koninkrijk zullen zijn. als 'heiden' gelovigen mogen we nu al van de vrucht van de wijnstok genieten! Straks geheel Israël.
- Zo zien we dat zowel Rachab als Kaleb een beeld van de gemeente zijn. De gemeente, die vóór het oordeel weggenomen wordt en al vóór Israël van de vrucht van de wijnstok mag genieten.

Gespreksvragen:

1. Wie was Kaleb en wat weet je over hem?

2. Kaleb was een Keniziet, en zijn naam betekent letterlijk 'hond' (over hond, lees Matth. 7 vs.6, 15 vs.26 en Openbaring 22 vs.15). Toch mocht hij als eerste zijn erfdeel in ontvangst nemen! Wat heeft Efeziërs 3 vs.6 hier mee te maken?
3. Welke rol speelde Hebron in het koningschap van David?
4. Uit Hebron namen de verspieters een grote tros druiven mee naar Mozes. Israël mocht toen nog niet van de vrucht van de wijnstok genieten. Wat heeft Mattheüs 26 vs.29 hier mee te maken?
5. Wat betekent de boodschap van het boek Jozua voor uw persoonlijk geestelijk leven?