

Hand-out 10 Oorzaken van nederlagen

1. De nederlaag bij Ai (Jozua 7)

- De ene overwinning is nog geen garantie voor de volgende overwinning! De volkomen afhankelijkheid naar God toe werd vervangen door menselijke maatstaven en persoonlijke afwegingen: Laten we het gehele volk niet vermoeien, 3000 man is voldoende om dit kleine stadje te overwinnen! Dit is herkenbaar in ons leven, we denken het zelf wel te kunnen en vergeten op Hem te vertrouwen.
- We lezen echter dat Israël voor de mannen van Ai op de vlucht sloegen. Wat kan de situatie snel veranderen. Het ene moment zijn ze overwinnaars, en kort daarna verliezers. We lezen dat het hart van de volk versmolt en er geen moed meer overbleef. Jozua zoekt het aangezicht van God. Zo had het volk niet alleen een leider, maar ook een voorbidder, zoals wij die hebben in de Here Jezus.
- Zoals eerder gezegd, lijkt het boek Jozua veel op het boek Handelingen. We lezen over het bruisende begin van de gemeente, waarin 3000 Joden tot geloof komen. Dat kan toch niet meer verkeerd gaan? Net zoals we in Jozua 7 vs.1 lezen dat Achan '*iets van het gebannene wegnam*', zo lezen we in Handelingen 5 vs.2 dat Ananias '*iets van de opbrengst achterhield*'. Door deze daad van Achan zondigde niet alleen Achan maar het gehele volk: '*Israël heeft gezondigd*' (Jozua 7 vs.11). Elke Israëliet was een deel van het gehele volk Israël en had een collectieve verantwoordelijkheid. Zo ook in de gemeente. Begrijpen ook wij, dat wanneer wij zondigen, daarmee ook de gemeente zondigt? Zo laat Paulus dit ook zien in Efeziërs 4 vs.25, waarin geleerd wordt dat persoonlijke zonden de gehele gemeente treft.
- In dit kader zien we ook de gebeden van Ezra (10 vs.1) en Daniël (9 vs.3-6 en 20) waarin ze de zonden belijden van het volk en zeggen '*Wij hebben gezondigd*'.
- We lezen dat de Here Jezus zijn gemeente heiligt en reinigt (Efeziërs 5 vs.26). In Handelingen 5 gebeurt dit wel op een hele rigoureuze manier. Ananias en Saffira vallen dood neer aan de voeten van de apostelen. Als de Here vandaag nog op dezelfde wijze zou werken, hoe zou de gemeente er dan nu uit zien? het blijkt dat we wel heel veel genade nodig hebben om als gemeente te kunnen functioneren.
- Van Achan lezen we dat hij bij de buit van Jericho een mooie mantel, tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud zag, ze weggenomen heeft en in zijn tent verborgen had (Jozua 7 vs.21). Via het zien, de begeerte, het nemen en het verbergen loopt meestal het paadje van de zonden. Hoeveel zonden worden er in uw persoonlijk leven en daarmee in de gemeenten verborgen? Voor de Here is ons doen en laten een open boek!
- In de straf die Achan en zijn gezin kreeg en later Ananias en Saffira, zien we dat de zonden met wortel en al uitgeroeid moet worden. Sluit geen compromis met de zonden.
- Naast de twee eerder genoemde oorzaken van de nederlaag is er nog een derde oorzaak te noemen. We lezen keer op keer dat het volk vanuit Gilgal op

trok om te strijden (zie Jozua 9 vs.6 en 10 vs.6, 7, 15 en 43). Gilgal was de legerplaats waar Israël zich na de strijd terug trok en de plaats van waar ze ten strijde optrokken. Gilgal is de plaats van besnijdenis, de plaats waar de 'oude mens' sterft en de 'nieuwe mens' overwint, en beeld van Golgotha. Los van Gilgal, Golgotha zullen we nooit kunnen overwinnen.

- Om Ai te overwinnen deelde de Here aan Jozua zijn strategie mee. Ook als het om 'kleine overwinningen' gaat moeten we leren luisteren naar de stem van de Here. Uiteindelijk zal het 'dal Achor' (Jozua 7 vs.26: '*dal van ongeluk*') tot een '*dal van hoop*' worden (Hosea 2 vs.14).

Gespreksvragen:

1. Jericho is overwonnen dus Ai lukt ook wel! Zo dachten de Israëlieten, maar het ging fout. Welke les kunnen wij hieruit leren?
2. Door de zonde van Achan zondigde het gehele volk. Wat betekent dit voor ons, wanneer wij deel uit maken van Gods gemeente?
3. Op welke manier kunnen we deze geschiedenis vergelijken met de geschiedenis uit Handelingen 5vs.1-11?
4. In Jozua 7 vs.21 lezen we hoe Achan verleid werd. Welke overeenkomsten zien we met de zondeval in Genesis 3 vs.1-7?
5. Hebben wij ook zondige gewoonten 'in onze tent' verborgen?